

Bu kitap, 10 Şubat-21 Mart 2015 tarihleri arasında Millî Reasürans Sanat Galerisi'nde düzenlenen Mustafa Pancar "Yol Kenarı" sergisi için yayınlanmıştır.

Dieses Buch erscheint zur Ausstellung von Mustafa Pancar "Am Wegrand" von 10.Februar-21.März 2015 in der Millî Reasürans Galerie mit freundlicher Unterstützung von ERBEŞ e.V. dem Städtepartnerschaftsverein Erlangen-Besiktas e.V.

This book has been published to mark the exhibition of Mustafa Pancar "Alongside the Road" in Millî Reasürans Art Gallery from 10th February-21st March 2015.

Yayınlayan/Herausgeber/
Publisher Millî Reasürans T.A.Ş.
1. Baskı, 1000 adet / 1. Auflage, 1000
Exemplare / 1st Edition, 1000 copies

ISBN 978-975-7710-38-7

Organizasyon / Koordination / Organization
Millî Reasürans Sanat Galerisi
Amélie Edgü
Ayşe Gür

Metin / Text
Beral Madra

Çeviri / Übersetzung / Translation
Heike Offen-Eren
Nazım Richard Dikbaş

Baskı öncesi ve baskı /
Gesamtherstellung und Druck /
Colorseparation and Printing
Mas Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş.
Hamidiye Mah. Soğuksu Cad.
No:3 Kağıthane – İstanbul
Tel: 0212 294 10 00
E-mail: info@masmat.com.tr
Sertifika No: 12055

Bandrol uygulamasına ilişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin
ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması
zorunlu değildir.

YOL KENARI

Mustafa Pancar



ERBEŞ

Millî Reasürans
Sanat Galerisi
Macka Cad. 35 Teşvikiye
34367 Şişli / İstanbul
Telefon: 212 230 19 76
Santral : 212 231 47 30
Faks : 212 219 62 58

Yol Kenarı

The Wayside
Am Wegrand

Mustafa Pancar



başlangıç noktası / starting point / ausgangspunkt
kağıt üzerine kolaj /collage on paper / kollage auf papier
42x56 cm, 2014

BERAL MADRA

Yol Kenarı

The Wayside

Am Wegrand

*"Sanatçı ya da kuratörün amaçlarından kuşkulanmak gibi bir niyetim yok. Beni asıl ilgilendiren öncekilerin yapıtlarının ve sonrakilerin stratejilerinin yapıldığı arka alanın üstündeki kuşku ufukdur. İnsan hakları ya da insanın bağımsızlığı konusundaki protestolarının evrenselliğinin; tüketimin evrenselliği ya da daha doğrusu o evrensel tüketim düşüncesinin başka bir evrensellik tarafından emilmesindeki yöntemi"dir.

Chantal Mouffe'in bu düşüncesi genel olarak belirleyici bir önem taşımaktır, ama özellikle de Mustafa Pancar'ın resimlerinin anlamını ve Türkiye'deki güncel siyasal-kültürel-ekonomik tümel ortamı da imleyen bir gidişi işaret ediyor. 80'li yıllarda günümüz'e gelişen bu gidişi ve çağdaş sanat gelişmelerini bilmeyen izleyici, yirmi yıllık sürekli çalışmaların bağlamını anlamakta zorluk çekebilir. Pancar'ın resimleri hem bu genel gidişi imlemedir, hem de özelde İstanbul'un toplumsal-kültürel gelişmelerine ve büyük ölçüde burada temsil edilen Postmodern sanata ilişkindir.

90'lı yillardan başlayan AB'ye gitme süreci, kültürel alanda sanat ve kültür alış verişini de tetikledi ve küresel kültür ağlarına bağlanma ve bireyler için özel projelere dönüştü. Sanatçilar ve kuratörler arasındaki ilişkiler iyileşti ve onların yetersiz demokratikleşme karşısındaki görsel ve sözsel manifestoları da görünür oldu. Bu sürecin sonucunda İstanbul odaklı çağdaş sanat üretimi ile Ankara odaklı kültür politikalarının arasındaki ayrılığın açıldığini söyleyebiliyoruz. O dönemde başlayarak AB kültür birimleri ve Türkiye'deki bağımsız gruplar karşılıklı anlayışın Postmodern ve küresel zemininde birbirlerini tanıtmaya özen gösteriyorlar. Bu buluşma kuşkusuz ülkelerin sanat ve kültür merkezleri, kuratörleri,

"What interests me is not to suspect the intentions of the artist or the curator. What matters to me is this horizon of suspicion on the background of which the works of the former and the strategies of the latter are set up. It is the way in which the universality of the protest for human rights or people's autonomy appears to be absorbed by another universality: the universality of the commodity, or rather a certain idea of the universality of the commodity."

This idea proposed by Chantal Mouffe is of definitive importance in the general sense, but even more significantly, it points to a process that marks the meaning of Mustafa Pancar's paintings and the total contemporary political-cultural-economic environment in Turkey. A viewer who is not informed about developments in contemporary art and this process that has taken shape from the 80s to the present day, might have difficulty in understanding the context of this continuous work that has taken shape over 20 years. Pancar's paintings both mark this general process, and in particular are related to the social-cultural developments of Istanbul, and to a large extent, the Postmodern art represented here.

Turkey's EU accession process that began in the 90s triggered the exchange of art and culture in the cultural field, and opened a path to connect with global cultural networks and for individuals to develop special projects. The relationship between artists and curators improved, and their visual and textual manifestos against inadequate democratization became visible. We can then state that as a result of this process, the rift between Istanbul-centred contemporary art production and Ankara-centred cultural policies widened. From

Diese Gedanke von Chantal Mouffe ist von entscheidender allgemeiner Wichtigkeit, aber er ist auch besonders im Hinblick auf die Bedeutung der Bilder von Mustafa Pancar und der aktuellen politisch-kulturellen-ökonomischen Konstellation in der Türkei zu verstehen. Ohne Wissen über zeitgenössische Entwicklungen seit den 80er Jahren kann der Betrachter den Zusammenhang seiner seit zwanzig Jahren andauernden Leistung nicht erkennen. Diese Leistung ist durchaus stark anhängig von der soziokulturellen Entwicklung Istanbuls und der eigentlich nur für hier repräsentativen postmodernen Kunst.

Ab Anfang der 90-er Jahre hat der EU-Beitrittsprozess auf die kulturelle Ebene den eigentlichen Kulturaustausch angeregt und aus dem Anschluss an das globale Netzwerk ist ein spezielles institutionelles und individuelles Projekt geworden. Die Verhältnisse von Künstler und Kuratoren verbesserten sich ebenfalls, so dass sich ihre visuellen und verbalen Manifeste gegen mangelnde Demokratisierung herauskristallisierten. In diesem Zuge wurde der Riss zwischen Istanbul-basierten zeitgenössischen Produktionen der Bildenden Kunst und der Ankara-basierten Kulturpolitik deutlich sichtbar.

Seither zeigen kulturelle Einheiten

kuramcılar ve uzmanları arasında gerçekleşiyor, ama asıl ilişki sanat üretim ortamları ve sanatçılardan aracılığı ve amaçlarından kaynaklanıyor.

Türkiye'de Postmodern sanat üretimi başlangıçtan bu yana neo-kapitalist kentsel dönüşümlere karşı tepki gösterdi; öyle ki bu üretim birliğine bakıldığına bile çok önemli tarihsel dokuya sahip olmasına karşın İstanbul'un bir çok ürkütücü mimarlık projesiyle donatıldığı izlenir. Hayranlık uyandıran bir tarihsellik, ilginç gerilim alanları ve karşıtlıkların kenti olmasına karşın İstanbul'da gündelik yaşam koşulları ve kamusal hizmetler açısından demokratik sürecin gerektirdiği yaşam ortamı hiç de yeterli değildir. Kentin geneliksel, modern ve küreselleşme altyapısının zor koşulları, zengin ve yoksul ilçeler arasındaki uçurum, toplumsal sınıflar arasındaki farklılıklar, kırsal ve kentsel toplulukların arasındaki karşılıklar ve makro ve mikro kültürler arasındaki çatışlıklar 90'lı yillardan günümüz'e kadar muhalif ve toplumsal sorumluluk taşıyan sanatçılardan ve sanat akımlarının kavramsal-bağımsız-estetik altyapısını oluşturdu. Hafriyat Grubu'nun 90'lı yıllar üretim ve etkinliğini Yeni Leipzig Okulu'nun 90'lı yillardaki üretim ve etkinliği ile karşılaştırılabilir. Benzerlikler Soğuk Savaş döneminde doğmuş bir kuşağın küreselliğe geçiş dönemindeki ideolojik boşluk, kültürel kimlik arayışı, yeni döneme uyum sağlama gibi zor aşamaları yaşıyor ve kendi ifade etmek için yeni değilse bile kendilerine özgü kavramlar ve yöntemler icat ediyor olmasıdır. Bu geçiş sürecinde 80'li yıllarda altın çağını yaşayan Neo-ekspressyonist resmin geçerliği de sorgulanırken, bu sanatçılardan resim tutkusunu dikkat çekicidir. Resim burada geçmişin hüznü ile geleceğin umudu arasındaki ilişkisinin aracı olmuştur.

İşte, kısaca tanımladığım bu ortamda, 90'lı yılının başından 2008'e kadar, özellikle İstanbul'daki kara

that period on, EU cultural agents and independent groups in Turkey have taken care to acknowledge each other on the Postmodern and global platform of mutual understanding. This encounter no doubt takes place between the art and cultural centres, curators, theorists and specialists of countries, but the real relationship stems from milieus of art production and the mediation and aims of artists.

From the outset, Postmodern art production in Turkey reacted against neo-capitalist urban transformation; so much so that, an examination of this accumulation of production alone allows one to observe that, despite having a very important historical texture, Istanbul has witnessed the emergence of numerous alarming architectural projects. Despite being a city with a historicity that evokes admiration, interesting zones of tension and contrast, the habitat that democratic process necessitates in terms of daily life and public services is by no means adequate. The tough conditions of the city's infrastructure in regard to tradition, modernity and globalization, the chasm between wealthy and impoverished districts, differences between social classes, the many contrasts between rural and urban communities and the clashes between macro- and micro-cultures, from the 90s to the present day, formed the conceptual-formal-aesthetic basis of artists and art movements with a dissident and socially responsible outlook. The production and activity of the Hafriyat Group in the 90s can be compared to the New Leipzig School's production and activity in the 90s. The similarities are about their experience of difficult phases such as an ideological void, a search for cultural identity and acculturation to a new period during the transition to globality of a generation born during the Cold War, and the invention of perhaps not new, but distinctive concepts and methods. As the validity of

in der EU und autonome Gruppen in der Türkei Interesse daran, sich auf der postmodernen und globalisierten Ebene der Versöhnung kennenzulernen; diese Begegnung kommt sicher von Seiten der Kunst- und Kulturinstitutionen, Kuratoren, Theoretiker und Kultur Experten beider Länder, entspringt aber auch dem Charakter der Kunstproduktion sowie der Wunsch von Künstler und Künstlerinnen.

Diese Kunstproduktion hat seither auf die neokapitalistisch urbanen Transformationen reagiert; man beobachtet durchaus, dass Istanbul, obwohl eine Stadt mit bedeutenden historischen Bauwerken, etliche alarmierende Architekturprojekte aufweist. Obwohl eine Stadt netter historischer Überraschungen und Widersprüche, sind tägliche Lebensqualität und öffentliche Dienstleistungen für einen entwickelten demokratischen Lebensraum nicht ausreichend.

Die Herausforderung der traditionellen, modernen und postmodernen Infrastruktur der Stadt, die Kluft zwischen reichen und armen Vierteln, die Differenz zwischen sozialen Klassen, der Gegensatz zwischen provinzieller und urbaner Gesellschaft sowie die Diskrepanz zwischen Makro- und Mikrokultur bildete die soziokulturelle Basis für die Dissidenten, aber auch sozial engagierten Kunstbewegungen der 90-er Jahre, die sich bis heute fortsetzt.

Als Gründungsmitglied der legendären Gruppe „Hafriyat“ (Aushub, Ausschachtung) die mit ironisch dissidenten Ausstellungen die Istanbuler Kunstszenen von Mitte der 90-er Jahre bis 2008 provozierte, bleibt Mustafa Pancar sich selbst treu und entschlüsselt weiterhin die Komplexität der Stadt.

Die Gruppe Hafriyat erfüllte eine zwingende Funktion, in dem jeder Künstler mit einer individuellen Befugnis die politischen Antagonisten, die degenerierte Tradition, die inkonsistente Postmoderne, die

mizahçı, muhalif sergileriyle etkin olan efsanevi Hafriyat Grubu'nun kurucu üyesi olan Mustafa Pancar, bu süreçte sadık kalan ve kentin karmaşıklığının şifresini çözmeye devam eden bir sanatçı.

Türkiye'de ve özellikle İstanbul'da siyasal çatışıkları, yozlaştıran gelenekleri, istikrarsız Postmodernizmi ve çarpık tüketim hırsını resimler, özgün baskılar, kolajlar, fotoğraflar ve yerleştirmelerle bireysel görüşlerini ortaya koyarak eleştiren Hafriyat Grubu gerekli bir işlevi doldurdu. Şimdi de olgun yaşılarını yaşayan bu kurucu üyeleri, Pancar gibi bağımsız çalışıyor. Pancar'ın şimdiki işiği, bir zamanlar Ermeniler ve Rumların çoğunlukta olduğu ve neyse ki henüz Neo-kapitalist yozlaşmaya uğramamış olan Kurtuluş mahallesinde eski bir apartmanda. O, burada kendini bu mahalleye ait hissediyor ve kentteki dönüşümüne bağlı olan özgün muhalif tavrıni sürdürdüğini düşünüyor.

Hafriyat Grubu'nun resim ve yapıt anlayışını Dışavurumculuk, Fluxus ve Popart'ın içерdiği ilişkisel estetigin belirlediğini izliyoruz. Bu açıdan Türkiye'deki Geç Modern dönemin o kendine özgü toplumsal gerçekçi ya da soyutlama bölünmüşüğünden ve katılığından kurtulmuş oldular. En tanınmış üyeleri Mustafa Pancar, Hakan Gürsoytrak, Antonio Cosentino, Murat Akagündüz, Neriman Polat, Nalan Yirtmaç, Fulya Çetin, Banu Birecikligil'den oluşan grubun üyelerinin farklı kaynakları ve dayanaklıları vardı, ama ortak kuramsal ve pratik yöntemlerle çalışıyorlar ve yeni bir üretim dilini anıyorlardı. Pancar'ın toplumsal siyasal gelişmeler, neo-kapitalist mimarlık fantezileri, iktidarların hızlı gelişme politikaları, gerilim içindeki toplumun heterotopyaları ve distopyaları ile sanat yoluyla合资masası 90'lı yılların ortasında Hafriyat grubu kuruluşu ile başladı ve grubun amaca yönelik sergileri içinde ün kazandı. Son dönemdeki üretimleri ve sergilerinde yeni sivilsiz vurgular, deneyimsel teknikler, belirgin bir olgunluk ve dinginlik

neo-expressionist painting that experienced its golden age during the 80s was questioned during this period, the passion of these artists for painting stands out. Here, painting acted as the medium between the melancholy of the past, and a hope for the future.

It was in this environment that I have briefly outlined that Mustafa Pancar, founding member of the legendary Hafriyat Group, that was active from the early 90s until 2008 especially in Istanbul with its exhibitions characterized by black humour and dissent, stood out as an artist who has remained loyal to this process, and continues to decipher the complexity of the city.

The Hafriyat Group fulfilled a necessary function by expressing its individual views on the political conflicts in Istanbul, traditions, unstable Postmodernism and warped greed for consumption via paintings, prints, collages, photographs and installations. Now in their middle ages, these founding members work independently like Pancar. Pancar's current studio is in an old apartment in the neighbourhood of Kurtuluş, which once had a majority population of Armenians and Greeks, and has fortunately not yet been subjected to neo-capitalist degeneration. He feels he belongs to this neighbourhood, and believes he can sustain his distinctive dissident stance regarding the transformation of the city.

We observe that the Hafriyat Group's vision of painting and work is influenced by the relational aesthetics of Expressionism, Fluxus and Pop-Art. This vision enabled them to circumvent the division and rigid choice between social realism and abstract art, a distinctive condition of the Late Modern period in Turkey. The group's members, the most renowned of which were Mustafa Pancar, Hakan Gürsoytrak, Antonio Cosentino, Murat Akagündüz, Neriman Polat, Nalan Yirtmaç, Fulya Çetin and Banu Birecikligil, had different sources and referen-

verwirre Konsumgierde in der Türkei und vor allem in Istanbul durch scharf kritisierende Kommentare mittels Malerei, Druckgrafik, Kollage, Fotografie und Installationen visuell dokumentierte. Jetzt arbeiten die Mitglieder dieser Gruppe, alle im Alter der Reife wie Pancar, getrennt.

Pancars Atelier liegt dort, wo das Viertel Kurtuluş, ehemals von Armeniern und Griechen bewohnt, beginnt, das auch heute noch zu den noch nicht neokapitalistisch entarteten Bezirken von Istanbul zählt. Hier fühlt er sich noch zu Hause und seiner ursprünglichen dissidenten Anschauung hinsichtlich der Entwicklungsprozesse der Stadt treu.

Was die Malerei der Gruppe Hafriyat seit Beginn der 90er-Jahre kennzeichnet, ist vor allem die Abkehr von der eigenartig sozialistisch und abstrakt-freisinnig gespaltenen Spätmoderne zu einer relationalen Ästhetik mit Einfluss von Expressionismus, Fluxus und Popart. Die Künstler der Gruppe hatten zwar unterschiedliche Ansätze, aber einigten sich aber darauf, mit denselben theoretischen und praktischen Mitteln zu agieren und eine neue Bildsprache zu suchen. Zu den bekanntesten Vertretern des sogenannten Hafriyat zählen Mustafa Pancar, Hakan Gürsoytrak, Antonio Cosentino, Murat Akagündüz.

Pancars malerische Auseinandersetzung mit der Einstellung der Künstler in soziopolitischen Entwicklungen, mit neokapitalistischen Architekturfantasien, mit den ökonomischen Entwicklungstheorien der Regierungen, mit Heterotopien und Distopien der spannungsgeladenen Gesellschaftsklassen beginnt Mitte der 90-er Jahre, also nachdem er Hafriyat mitgegründet hatte. Seine Malerei erlangte in den auf ein bestimmtes Ziel ausgerichteten Ausstellungen von Hafriyat Bekanntheit. Seinem ursprünglichen Ziel ist er bis heute treu geblieben, doch in seinen Ausstellungen der jüngsten Zeit lassen sich neue Akzente, ex-

gözlemlense de o başlangıçtaki coşkulu amacıyla sadık kalıyor.

Pancar'ın yağlıboya resimlerinde, desenlerinde ve kolajlarında önceki geniş renk alanları ve parçalanmış kent manzaraları, soyut ve figüratif yapılar olarak yan yana ve karşı karşıya getiriliyor. Bu ikilemli oyun ustalıkla uyumlu bir bütünlüğe ulaşıyor; ancak tırmelde bireyin kentin kararlı tutarsızlığı ve aşın talepleri karşısındaki durumunu da yansıtıyor. Resmin yüzeyindeki bu hesaplaşmanın nedeni sorgulandığında figüratif anlatımının içeriği de öne çıkıyor. Renk alanlarıyla sağlandığı varsayılan uyumluluk eski ve yeni, yıkılmış ve inşa edilmiş labirentinde gündelik gidiş gelişî yaşamak zorunda olan insan için dayanılmazlığa karşı iyileştirici bir merhem gibi işlev görüyor.

Sonuçta, resimlerde gösterilen kent macerasının ana ögesi figüratif anlatımdır. Figürler hem kendi yaşam alanlarına müdaхale eden kaba siyasal ve Neo-kapitalist gücün üstesinden gelme iradesi hem de potansiyel bir huzursuzluk ve başkaldırı yansıtıyorlar. Pancar'ın burada kurguladığı görüntülerin, yaklaşık on yıldır dinsel radikalizme dayalı politikanın İstanbul için planladığı ve uyguladığı çevreye zararlı kent planlaması ve mimarisinin çeşitli kategorilerine göndemesi olduğu açıktır. Bundan da öte 2013 baharında AKP'nin otoriter yönetimine karşı kararlı bir çıkış olan Taksim-Gezi Parkı protestoları da Pancar'ın kenti yirmi yıldır görsel olarak yorumlamasını önceden tahmin edilemeyen bir şekilde haklı çıkaran bir olaydı. Pancar Gezi ayaklanması fotoğraflarla belgeli ve özellikle belirli bir düzende başkaldırıya hazırlayıp gibi hareket eden insan gruplarını gösteren desenleri bu fotoğraflardan kaynaklıyor. Pancar'ın özellikle bu dönemde yapıtlarının içeriği ile giriştiği bu yüzleşmenin önemini vurgulamalıyız.

Estetik açıdan ise bu resimlerdeki kompozisyon düzeninin Osmanlı minyatürleri ve erken modern dö-

ces, but they worked with a shared pool of theoretical and practical methods, and searched for a new language of production. Pancar's encounter through art with social political developments, and the heterotopias and utopias of a society experiencing tension began in the mid-90s with the foundation of the Hafriyat Group, and gained renown with the group's purpose-oriented exhibitions. Although new artistic emphases, experimental techniques, a certain maturity and tranquillity are to be observed in his most recent work and exhibitions, he remains loyal to his impassioned purpose.

In Pancar's oil paintings, drawings and collages, broad fields of colour and fragmented urban landscapes are juxtaposed and brought against each other as abstract and figurative structures respectively. This contradictory game masterfully attains a harmonious whole; however, it also reflects the position of the individual in the face of the determined inconsistency and extreme demands of the city.

When this settlement of accounts that takes place on the surface of the painting is investigated, the content of the figurative narration comes to the fore. The assumed harmony provided with fields of colour functions as a healing ointment against the unbearable for the individual who must experience the daily journey in the labyrinth of the old and new, the demolished and the constructed.

All in all, the main component of the urban adventure displayed in the paintings is figurative narration. The figures reflect both the will to overcome the vulgar political and neo-capitalist power that interferes in their habitat, and a potential disquiet and revolt. It is clear that the images Pancar constructs here are in reference to the various categories of the environmentally hazardous urban planning and architecture implemented across Istanbul for around ten years by a policy based on religious radica-

perimentelle Techniken sowie eine gewisse Nonchalance beobachten.

In Pancars Ölmälerei, in seinen Zeichnungen und Kollagen erkennt man zunächst seinen Stil, durch den er mit ausgedehnten Farbflecken und fragmentierten Stadtszenen Abstraktion und Figuration gegeneinanderersetzt und dieses ambivalente Spiel zu einer imaginären Einheit zusammenführt. Dieses wechselseitige Spiel entspricht im Grunde genommen den determinierenden Diskrepanzen und Überforderungen der Stadt, die das Individuum hier erlebt. Figürliche Erzählung wird erst erkennbar, wenn man die Ursache dieser Auseinandersetzung hinterfragt. Die tägliche anstrengende Wanderung der Menschen im Labyrinth von Altem und Neuen, von Abgerissenem und Aufgebauten, ist als hypothetisches Balsam für diese Unerträglichkeit in dieser Farbharmonie versteckt.

Am Ende jedoch steht das Figürative als Hauptmotiv des im Bild gezeigten städtischen Abenteuers. Zugleich verraten die Figuren eine Leistung zur Überwindung eines gewaltigen politischen und neokapitalistischen Eingriffs in ihren Lebensraum, zugleich jedoch aber auch potentielle Unruhe und Revolte. Offensichtlich sind Pancars visuelle Überlegungen zu den Kategorien der umweltfeindlichen Stadtplanung und Architektur, wie sie seit zehn Jahren seitens der von einem religiösen Radikalismus getriebenen Regierung für Istanbul geplant und durchgeführt wurden, entscheidend. Weiterhin ist die breite Protestbewegung um den Park am zentralen Taksim-Platz im Sommer 2013, ein determiniertes Zeichen der Bevölkerung gegen den autoritären Regierungsstil der herrschenden Partei AKP, eine unvorhergesehene Rechtfertigung für sein über zwanzig Jahre andauerndes visuelles Befassen mit der Stadt. Pancar hat die Gezi-Uhruhen mit Fotografien dokumentiert, insbesondere die Zeichnungen von protestierenden Gruppen von Menschen basieren auf diesen Fotos.

nem resimlerine ilişkin özellikler gösterdiğini de belirtmeliyiz. Şehname ve Zafername minyatürlerinde, Topkapı Sarayı ve Hipodrom çevresindeki savaş, saray ve geçit töreni minyatürlerinde kümelenmiş insan grupları görülür. Bu insan grupları naifçe çizilmiş mimari yapılarından oluşan arka alanın önünde dalgalar oluşturur. Pancar'ın resimlerinde de insan gruplarının renk alanları ve kent görüntülerleri arasında ve önde uyumlu bireşim sağlanarak dalgalı bir düzende yerleştirilmesi ve figürlerin yan yana ölçülebilir dizilişinin minyatürlerdeki figür gruplarının düzenini çağrıştırması dikkat çekicidir. Pancar, yeni iş dizilerinin kolaj tekniğiyle üretilmiş daha küçük ölçekli örneklerinde de büyük yağılıboya resimlerdeki ve desenlerdeki renk alanlarını ve figürlü anlatımı koruyor. Bu küçük resimlerde kavram ve içerik değişmezken, yeni ürettiği şeffaf teknikli kolajlarda figürler tamamlayıcı bir betimleme olarak sunuluyor.

İstanbul, 20.yy sanat akımlarının üsluplarına bağlı olarak her zaman resim sanatının konusu oldu. 1910-1914 arasında Fransa'da eğitim gören ve İzlenimcilik ve Sembolizmi Osmanlı resim sanatına içselleştiren İbrahim Çallı, Hikmet Onat, Namık İsmail, Avni Lifij ve Feyhaman Duran gibi ressamlar İstanbul manzaralarını oryantalist ve şiirsel bakışla yansittılar. Bedri Rahmi Eyüboğlu gibi "Onlar Grubu" ressamları ise 50'li yıllarda yaptıkları kent manzaralarına gündelik yaşamı işaret eden geleneksel ve modern üslup öğeleri yerleştirdiler. 60'lı ve 70'li yıllarda otoidakt ressam Cihat Burak'ın resimleri ve desenleri gelenek, modernlik ve gündelik yaşam arasındaki uzlaşmanın örnekleridir. Pancar'ın resim dizileri bu modern dönemin şırsel ve gerçekçi popüler kent betimlemelerin oluşturduğu belleğe saygılı bir gönderme de yapıyor.

Pancar'ın soyut ve figüratif arasında bir uzlaşma yaratmak için girişişi iş, aslında soyutu "sanat için sanat", figüratif de "toplum için

lism. Furthermore, the Taksim-Gezi Park protests in Spring 2013 displayed a determined resistance against the authoritarian administration of the AKP and proved Pancar's 20-year visual interpretation of the city right. Pancar documented the Gezi uprising with photographs, and his drawings that show groups of people, lined up in formation to protest are based on these photographs. We must emphasize, especially for this period, the importance of Pancar's effort to reassess and reconsider the content of his work.

From an aesthetic viewpoint, we must also state that the compositional order in these paintings reveals characteristics similar to Ottoman miniature paintings and Early Modern period paintings. In the miniature paintings of the Shahnameh and the Zafarnama, and in miniature paintings of war, palace and ceremonies at the Topkapı Palace and the Hippodrome we see clusters of people. These groups of people form waves in front of the background formed of naively illustrated architectural buildings. The way in which groups of people are placed in an undulating pattern by forming a harmonious combination between and in front of fields of colour and urban scenes, and the measured formation of figures, are strikingly reminiscent of the order of figure groups in miniature paintings. In the small-scale works in his new series, produced using the collage technique, Pancar retains the fields of colour and figure-based narrative that appear in his large oil paintings and drawings. The concept and content remain the same in these smaller paintings, whereas in the new collages produced with a transparency-technique figures are presented as a complementary depiction.

Istanbul was always a prominent subject matter of the art of painting in the diverse styles of 20th century painting. Painters like İbrahim Çallı, Hikmet Onat, Namık İsmail, Avni Lifij and Feyhaman

Pancars inhaltliche Konfrontation mag momentan von entscheidender Bedeutung sein, von seiner Bildtechnik und ästhetischer Auseinandersetzung jedoch lässt sich anknüpfen zu den osmanischen Miniaturen und der Malerei der Frühmoderne in der Türkei. In Miniaturen wie Schahname und Zafername, die Kriegs- und Palastzeremonien, Paraden, Feste im Topkapı Serail und seiner Umgebung sowie auf dem Hippodrom zeigen, lassen sich Ansammlungen von Figuren beobachten, die sich auf einem Hintergrund von naiv gezeichneten architektonischen Einheiten Istanbuls durch die Bildfläche wellen. In Pancars Bildern ist diese wellenartig bewegte Gestaltung der Bildelemente, über die die Bildfläche als eine harmonische Verschmelzung von Farbflecken und Figurengruppen verfügt, stark auffällig. Selbst die Figuren sind mit den Figurengruppen der Miniaturen zu vergleichen; sie sind aneinander gereiht und gezügelt dargestellt.

Istanbul war immer ein Thema in den Werken der Bildenden Kunst, wenn auch in starker Abhängigkeit von den Kunstbewegungen des 20. Jahrhunderts. Frühmoderne Maler wie İbrahim Çallı, Hikmet Onat, Namık İsmail, Avni Lifij und Feyhaman Duran, die um 1910-1914 vor allem in Frankreich studierten, brachten die Stile des Impressionismus beziehungsweise des Symbolismus in die türkische Malerei ein. Istanbul Szenen waren in den Bildern dieser Maler orientalistisch oder poetisch. Erst die der "Onlar Grubu" („Gruppe der Zehn“) zugehörigen Künstler wie Bedri Rahmi Eyüboğlu verwendeten in den 50-er Jahren in ihrer Malerei Stadtszenen mit traditionellen und modernen Stilelementen, die auch auf den Alltag hinweisen. Auch die Bilder und Zeichnungen des Autodidakten Cihat Burak in den 60-er und 70-er Jahren sind Wegweiser zu einer Verschmelzung von Tradition, Moderne und Alltagsrealität. Die Bildlogik Pancars steht auch in

sanat" olarak aynı düzene sokan geç-modern dönemde sanatçıları ile bir hesaplaşmadır da. Bu karşılık o dönemde hiç bir uzlaşmaya giremedi; Pancar'ın kuşağı ise bu kat tutumu disiplinler arası yöntemler ve kara mizahla uzlaştırdı. Burada sanatın gündelik yaşam, mikro ekonomi ve sınıf kimliği göz ardı edilmeden toplumsal bir sorumluluk yolu olarak ele alındığı ve bu kümelenmenin sürdürülebilir bir anlamla donatıldığı gözlemlenir. Pancar'ın resimleri de bu dönüştürme işleminin nasıl ustalıkla başardığını gösteriyor. İçinde yirmi yıllık bir bellek derinliği taşıyan bu resimlerde Pancar hikâkate ilişkin bir konuyu işliyor. Bu sergi, onun içinde toplumsal-siyasal duruşunu, figüratif ve soyutu çeşitli ve özgürce olanaklarda bileştiren resim yöntemi ve yapıt anlayışını kapsayıcı bir biçimde özetliyor.

The work Pancar carries out in order to create a compromise between abstract and figurative is in fact also a settling of accounts with the artists of the late-Modern period who separately categorized the abstract by linking it with "art for art's sake", and the figurative with "art for society's sake". This opposition failed, during that period, to enter into any compromise at all, whereas Pancar's generation reconciled this rigid attitude with interdisciplinary methods and black humour. Here, one observes how art is treated as a means of social responsibility without overlooking everyday life, micro-economy or class identity, and this aggregate is also equipped with sustainable meaning. Pancar's paintings show how masterfully this transformative operation is achieved. In these paintings that possess the depth provided by a memory that has developed over twenty years, Pancar weaves truth as subject matter. Within such a framework, this exhibition comprehensively summarizes his social-political stance, and his method of painting and artistic concept that combine the figurative and the abstract in diverse and independent possibilities.

der Tradition dieser poetischen und realistisch-populären Stadtschilderung in der modernen Malerei.

In den deutlich kleineren Werken dieser neuen Serie, die in Collagetechnik realisiert wurde, sucht Pancar wie in seinen großformatigen Ölbildern und Zeichnungen, das Flächige der Farbfelder zu bewahren. Während das Konzept des Bildraums in diesen kleinformatigen Bildern dem Thema treu bleibt, sind die neuen transparenten Bilder mit den aneinander gereihten Figuren als ergänzende Schilderung hinzugefügt.

Pancars Bestreben, eine Harmonie zwischen Abstrakt und Figurativ zu schaffen, fußt auch auf der spätmodernen Auseinandersetzung jener Maler, die Abstraktion „Kunst für Kunst“, Figuration als „Kunst für die Gemeinschaft“ eingeordnet haben. Diese Konfrontation hat nie eine Versöhnung gefunden; Pancars Generation jedoch hat diese Rigidität mit interdisziplinärer Strategie und Humor durchkreuzt. Hier bemerkt man, dass Kunst als soziale Strategie angenommen wird, doch auch auf den Alltag, die Mikroökonomie und Klassenidentität Bezug genommen und diese Konstellation mit einer durchgehenden Sinnhaftigkeit versehen wird. Seine Bilder zeigen diese Umgestaltung in einer geschickten Weise.

In diesen neuen Bildern, denen eine zwanzigjährige Gedächtnistiefe eigen ist, scheint Pancar sein wahres Thema gefunden zu haben. In dieser Ausstellung entsteht ein umfassender Blick auf seine Werksauffassung, in der seine soziopolitische Haltung und sein Weg zu einer freien, die unterschiedlichen Möglichkeiten kombinierenden Art von Abstraktion und Figuration deutlich werden.

* Chantal Mouffe: Agonistic public spaces: Democratic politics and the Dynamics of Passions http://2nd.moscowbiennale.ru/en/francier_report_en/

iniş-çıkış / climbing up, climbing down / auf und ab
tual üzerine akrilik ve yağlıboya / acrylic and oil on canvas / acryl und Öl auf leinwand
210x150 cm, 2014





çapraz tırmanış I / criss cross climbing I / aufstieg über kreuz I
kağıt üzerine kalem / pencil on paper / bleistift auf papier
150x150 cm, 2014



çapraz tırmanış II / criss cross climbing II / aufstieg über kreuz II
kağıt üzerine kalem / pencil on paper / bleistift auf papier
150x150 cm, 2014



sira evler / row of houses / häuserreihe
tel örgü / wire mesh / maschendraht
56x92 cm, 2014

14



sıraklı tırmanma / climbing in row / aufstieg in einer reihe
tel örgü / wire mesh / maschendraht
59x92 cm, 2014

15



tırmanış günlüğü / climbing journal /
aufstiegsbericht
taul üzerine akrilik / acrylic on canvas /
acryl auf leinwand
150x210 cm, 2014



muhitelif hareketler II / various actions II / verschiedene aktionen II
tel örgü / wire mesh / maschendraht
107x101 cm, 2014

18



muhitelif hareketler I / various actions I / verschiedene aktionen I
tel örgü / wire mesh / maschendraht
91x64 cm, 2014

19



sismik hareketler / seismic movements / seismische bewegungen
tual üzerine akrilik ve yağlıboya / acrylic and oil on canvas / acryl und Öl auf leinwand
160x160 cm, 2014



samatya ssk / social security agency building / krakenhaus der sozialversicherungsanstalt in samatya
kağıt üzerine kolaj / collage on paper / kollage auf papier
30x42 cm, 2014



sira evler II / row of houses II / häuserreihe II
duralit überne tel örgü / wire mesh on cardboard / maschendraht auf karton
40x106 cm, 2014



yol kenarı / the wayside / am wegrand
tual üzerine akrilik ve yağlıboya / acrylic and oil on canvas / acryl und Öl auf leinwand
180x160 cm, 2014



gündüz devriyesi, gezi parkı / daily patrol, gezi park / streife bei tageslicht, gezi park
kağıt üzerine kolaj / collage on paper / kollage auf papier
28x41 cm, 2014



parkta hayali gezi / imaginary walk in the park / imaginärer gang durch den park
kağıt üzerine kolaj / collage on paper / kollage auf papier
66x82 cm, 2014



anadolu yol kenarı / anatolian wayside / anatolischer weggrand
tel örgü / wire mesh / maschendraht
106x102 cm, 2014

28



yol kenarında tepecikler / small hills on the wayside / kleine hügel am wegrand
kağıt üzerine kolaj / collage on paper / kollage auf papier
48x70 cm, 2014

29



gece toplantı / evening meeting /
abendliches treffen
tual üzerine yağlıboya / oil on canvas /
öl auf leinwand
210x300 cm, 2014



anadolu kupon arazileri / anatolian land in demand / coupongrundstücke in anatolien
kağıt üzerine kolaj / collage on paper / kollage auf papier
23x50 cm, 2013



kupon araziler / land in demand / coupongrundstücke
kağıt üzerine kolaj / collage on paper / kollage auf papier
22x29 cm, 2013



fabrika / factory / fabrik
kağıt üzerine kolaj / collage on paper / kollage auf papier
15x21 cm, 2013



sabaha karşı / dusk / morgengrauen
kağıt üzerine kolaj / collage on paper / kollage auf papier
22x22 cm, 2013



sıra evlerden kaçış / escape from row of houses / flucht aus den reihhäusern
kağıt üzerine kolaj / collage on paper / kollage auf papier
56x141 cm, 2013



göç yolları serisi / migration routes / serie: wege der migration
kağıt üzerine kolaj / collage on paper / kollage auf papier
15x15 cm (8 adet kolaj), 2012

göç yolları serisi / migration routes /
serie: wege der migration
kağıt üzerine kolaj / collage on paper /
kollage auf papier
22x22 cm, 2012



iskele / quayside / schiffsanleger
kağıt üzerine metal folyo / metal folio on paper / metallfolie auf papier
32x50 cm, 2012

38



hayali atölye / imaginary work space / imaginäre werkstatt
kağıt üzerine metal folyo / metal folio on paper / metallfolie auf papier
32x50 cm, 2012

39



isimsiz / untitled / ohne titel
kağıt üzerine flomaster / marker on paper / filzstift auf papier
15x19 cm, 2013



gece toplantı eskiti I / sketch I for evening meeting / skizze I: abendliches treffen
kağıt üzerine karışık teknik / mixed media on paper / mischtechnik auf papier
26x37 cm, 2014



fabrika II / factory II / fabrik II
kağıt üzerine suluboya / watercolor on paper / wasserfarbe auf papier
15x22 cm, 2012



yol kenarı eskizi / sketch for the wayside / skizze: am wegrend
kağıt üzerine suluboya / watercolor on paper / wasserfarbe auf papier
32x50 cm, 2014



gece toplantı eskizi II / sketch II for evening meeting / skizze II: abendliches treffen
kağıt üzerine karışık teknik / mixed media on paper / mischtechnik auf papier
30x30 cm, 2014



gece toplantı eskizi III / sketch III for evening meeting / skizze III: abendliches treffen
kağıt üzerine suluboya / watercolor on paper / wasserfarbe auf papier
37x52 cm, 2014



isimsiz / untitled / ohne titel
kağıt üzerine suluboya / watercolor on paper / wasserfarbe auf papier
42x29 cm, 2012



isimsiz / untitled / ohne titel
kağıt üzerine flomaster / marker on paper / filzstif auf papier
29x42 cm, 2014



isimsiz / untitled / ohne titel
kağıt üzerine yağlıboya / oil on paper / öl auf papier
30x30 cm, 2014



isimsiz / untitled / ohne titel
kağıt üzerine kolaj / collage on paper / kollage auf papier
30x30 cm, 2012



isimsiz / untitled / ohne titel
kağıt üzerine akrilik / acrylic on paper / acryl auf papier
15x15 cm, 2014



isimsiz / untitled / ohne titel
kağıt üzerine yağlıboya / oil on paper / öl auf papier
30x30 cm, 2014



isimsiz / untitled / ohne titel
kağıt üzerine yağlıboya / oil on paper / öl auf papier
20x20 cm, 2014



Sayfa 27 den detay / Detail from page 27

Mustafa Pancar, 1964

Seçilmiş Kişisel Sergiler / Selected Solo Shows

- 2010 "Alet Kutusu"/ "Tool Box", Gallery Kullukcu, Münih, Munich
"Araç Gereç"/"Tools", Kare Art Gallery, İstanbul
- 2008 "Gölge Dünya"/"Shadow World", Evin Art Gallery, İstanbul, K4, Nürnberg
- 2006 "Serbest Pazar"/"Free Market Economy", Evin Art Gallery, İstanbul
- 2004 "Uzaylılar-Halı Savaşları"/"Aliens-Carpet Wars", Evin Art Gallery, İstanbul

Seçilmiş Karma Sergiler / Selected Group Exhibitions

- 2014 "Duyumlanabilirliğin İmgeleri"/"Images of Sensibility", Kuad Gallery, İstanbul
- 2009 "The Hunter" Video Project, Basement Project, Sunbury House, Londra, London
"Yeni Dalga"/"Next Wave", (İstanbul Modern Collection) Martin Gropius Bau, Berlin
"Kültür Endüstrisi"/"Culture Industry", VOX Keramikos, Atina, Athens
- 2008 "City Lines", Kunstmuseum, Erlangen, Erlangen
- 2007 "Modern ve Ötesi"/"Modern and Beyond", Santralistanbul, İstanbul
"Dünyayı yesen doymazsanız"/"Your Eyes are Bigger than your Stomach",
Hafriyat Karaköy, İstanbul
- 2006 "Lokal Cennet, Çağdaş Nakliyat"/"Local Heaven, Contemporary Transportation", DSM Keçi Burcu,
Diyarbakır
- 2005 "Tasarım Hatası"/"Production Fault", 9. Uluslararası İstanbul Bienali, 9th International Istanbul Biennial
- 2004 "Falsche Welt", Rathaus Galerie Kunsthalle, Münih, Munich
"Gözlem, Yorumluluk, Çeşitlilik"/"Observation, Interpretation, Multiplicity" İstanbul Modern, İstanbul
- 2002 "Şifre/Password: İstanbul", Westdeutsche Landesbank Gallery, İstanbul
- 1998 "Peyzaj"/"Landscape", Borusan Culture and Art Centre, İstanbul